

Sophie:24

ISSN 1602-9631

Carl V. Hansen astrolog og teosof



FAGHISTORIE

Claus Houllberg

Han var en af de første moderne astrologer, der markerede sig i mellemkrigsårene. Alligevel ved vi uhyre lidt om ham som person.

Carl V. Hansen blev født på Lolland, i Maribo, søndag den 6. oktober 1907 kl. 4 om morgenen, hvorved vi har de nødvendige data til at kunne opstille hans horoskop (se side 2). Han døde den 31. august 1976 kl. 6.40, formentlig i København. Carl V. Hansen tog til Amerika som 18-årig og var der i tre år, før

han tog hjem. Han var ugift og levede i små kår sammen med en plejesøn.

OM og Kosmos

Det første, vi offentligt ser til ham, er at han som 26-årig er med i redaktionen bag Okkult Magasin (OM), der udkom i 1933 med blot en enkelt årgang. Den indeholdt artikler af Carl V. Hansen, Poul Kastrup og Louis Brinkfort [SOPHIE:7], hvor der blandt andet advaredes mod udviklingen i Tyskland med

Hitlers opstigen til magten. Ejendommeligt nok ser vi ham ikke skrive i Teosophia, teosoffernes blad siden 1928, her skriver kun en *Chr. Bonde Jensen*, som vi absolut ingen oplysninger har om her på museet. Så selvom Carl V. Hansen af mange i dag opfattes som teosof, så var der åbenbart også på den tid fraktioner inden for teosofien herhjemme.

Vi ved endnu ikke, om (eller hvor) han skrev artikler i de følgende femten år efter

OM-tiden. Vi må her anmode læserne om hjælp til at give et bedre billede af både Carl V. Hansen og teosofien på den tid. Blot skriv til redaktionen. Alle bidrag vil blive hilst velkommen

Efter 1950 skriver han lidt i *Kosmos*, Martinusbevægelsens blad siden 1933. Han synes ikke at falde til her, for han skriver i alt kun fire artikler her i årene 1950-51 og bidrager ikke yderligere til indholdet af dette blad.

Psykisk Forum

Få år senere dukker han imidlertid op i kredsen omkring Poul Strube, forlægger og leder af Stubes Boghandel. Carl V. Hansen er her med i redaktionen af Strubes

lille blad, *Psykisk Forum*, sammen med Henry Ytting og Per Thorell.

Historien fortæller, at Poul Strube i 1950 modigt sprang fra stormagasinet Illums boghandel for at starte sin egen boghandel og antikvariat på Lille Triangel i Købehavn. I september 1954 kom første nummer af *Psykisk Forum* med Jonna og Poul Strube ved roret. Derefter var Poul Kastrop redaktør fra 1957 til sin død i 1964 og efter ham fulgte Anni Olsen 1964-73. Derefter overtog Poul Strube atter selv posten.

Psykisk Forum fungerede som samlingspunkt for en række af tidens okkultister og psykisk begavede mennesker. Man må forestille sig en

god portion entusiasme ved opstarten af dette åndehul i en ellers materialistisk indstillet omverden. Plus et alternativ til Teosofisk Samfunds medlemsblad, *Theosophia*. Måske var det dette initiativ, der greb forstyrrende ind omkring 1960.

Generationskiftet

Gilbert Tjørnum, der underviste for Irene Christensen på Astrologiskolen fra dens start den 13. januar 1958, beretter om en helt speciel begivenhed, der indtraf, inden Irene omkring februar/marts 1962 trak sig tilbage til Postbox 4, Birkerød; formentlig omkring 1960-erne. Han fortæller:

"Irene, Frederik Svensson og jeg selv havde drøftet, at det kunne være hyggeligt at holde et lille møde med nogle af de få andre astrologer, vi kendte, og Irene lovede at lave en lille treretters middag til lejligheden, så vi kunne udveksle tanker og ideer.

Stemningen var venlig, men gæsterne var ikke særlig interesserede i at lære nyt, f.eks. tertiærdirektioner, som Svensson allerede fra 1957 havde skrevet flere artikler om, og som jeg lærte eleverne på skolen. Vi som værter følte næsten, at gæsterne var bange for, at vi ville tage deres klienter fra dem, hvad der selvfølgelig ikke var tilfældet.. En udtalelse lød f.eks. "Nej, vi fortsætter hellere med det, vi er vant til!"



Carl V. Hansen, 6.oktober 1907, kl. 04.00 i Maribo

Da jeg dagen efter sammenkomsten om aftenen kom til astrologiundervisningen, lagde Irene harmdirrende telefonrøret på. "Hvad er der dog galt," spurgte jeg, hvortil Irene svarede: "Her har man lavet en lækker middag, og håber på et fremtidigt samarbejde, og så ringer en af gæsterne op og siger: "Mange tak for sidst. Det var vel nok en dejlig suppe?" - Hvis det er, hvad han har fået ud af sammenkomsten, så laver jeg ikke flere sammenkomster. "

Og det gjorde hun ikke.

Man kan således med stor ret hævde, at ved den middag skete et vagtskifte i dansk astrologi, hvor gæsterne nu hørte til blandt de gamle pionerer. Deltagerne var, såvidt det huskes, fra Astrologiskolen Irene Christensen, Gilbert Tjørnum, Frederik Svensson og Finn Thorsen

Gæsterne var Carl V. Hansen. Ruth Wennerholm, Poul Kastrup, samt 1-2 ikke så kendte astrologer."

Lærebogen

Carl V. Hansen ophørte dog ikke sit virke som astrolog, og ti år senere forfattede han bogen *Astrologi*. Den blev udgivet 1965 af Borgens Forlag med en karakteristisk blå forside. Den var en af datidens bedste bøger om emnet overhovedet, og samtidig var den en af de første egentlige lærebøger på dansk. Flere af vore dages

ældre astrologer vil utvivlsomt erindre den som den første seriøse bog om faget, de selv traf på sidst i 60'erne. Carl V. Hansen var ved udgivelsen 58 år. I disse år holdt han en del foredrag om teosofiske, esoteriske emner, og igennem 1970'erne talte han især i Dybengsgade-centeret i København. Der findes en række lydoptagelser af disse foredrag med hans lollandsk syngende tone, og flere af dem er tilmed tilgængelige på nettet i dag som mp3-filer



til at afspille på en iPod eller lignende.

Eftermæle

Carl V. Hansen døde i København den 31. august 1976, kl.- 6.40 om morgenen. Ejendommeligt samme år, hvor pioneren og rebellen Irene Christensen døde i februar. Han blev 69 år gammel og vil blive husket som en af de markante pionerer inden for dansk astrologi. Med afsæt i teosofien havde han et vidsyn og en teoretisk ballast, der var sjælden

både dengang og nu. Han var en beskeden, lidt genert mand, der ikke gjorde meget væsen af sig. Måske af samme årsag er han i dag stort set glemt blandt vore dages astrologer.

Ovenstående er, hvad vi til nu ved om Carl V. Hansen. Vi beder vore læsere om hjælp til at skaffe yderligere oplysninger om ham – hvor han nota bene ikke må forveksles med frimureren Carl W. Hansen fra samme tidsperiode. □

KILDER :

- Gilbert Tjørnum email
- www.olsnerne.dk
- <http://kosmos.martinus.dk>
- www.antikvariat.net
- www.visdomsmagasinet.dk
- www.perolsen.net
- www.galactic.to
- www.galactic-server.net
- www.alternativkanalen.com

VÆRKER af Carl V. Hansen

- Menneskets skæbne, 1945
- Mennesket og universet, (u.å.), Forlaget Psykisk Oplysning
- Astrologi, København 1965, Borgens Forlag

Udvalgte foredrag (mp3):

- Mennesket og universet - www.alternativkanalen.com/martinus.html
- Egyptens pyramideindvielser - www.alternativkanalen.com/mp3/pyramiden.mp3
- Teosofiens historie - www.alternativkanalen.com/mp3/teosofi.mp3
- Vejen til mestrene - www.galactic-server.net/rune/veientilmestrene.mp3

IC Instituttet 50 år

Nordens ældste astrologiskole

FAGHISTORIE

Claus Houlberg

Den 13. januar 1958 kl. 19-10 i København blev der skrevet historie. Da begyndte undervisningen på det første hold hos Irene Christensen, da havde hun skabt den første danske astrologiskole i moderne forstand. I året 2008 har denne skole eksisteret ubrudt i et halvt århundrede og står som ikke blot Danmarks, men hele Nordens mest langlivede astrologiskole nogensinde.

Begyndelsen

Undervisningen foregik i hendes private hjem, Mariendalsvej 20, st. på Frb. Gilbert Tjørnum underviste i det tekniske, mens Irene Christensen tog sig af tydningen. I februar/marts 1962 meddelte Irene, at undervisningen stoppede til efteråret, idet hun trak sig med familie tilbage til postbox 4, Birkerød. Eleverne spurgte Gilbert Tjørnum, om han ikke nok ville fortsætte med holdet.

"Hvis jeg kan finde gode, egnede lokaler," svarede

han, og fandt meget fine lokaler i underetagen i Unitarernes Hus på Østerbro i København. Her fortsatte forårsholdet så med Gilbert Tjørnum som underviser i både det tekniske og tydningsmæssige i de kommende år, til Irene Christensen flyttede til Gersonsvej, hvor hun igen selv overtog hele undervisningen. Han fortæller, hvor stor interessen for astrologiundervisningen var.

"En vinter aflystes i radio al aftenskoleundervisning. Jeg

sagde dog til min kone, at jeg ville prøve at køre til Unitarernes Hus, men at jeg sikkert kom meget hurtigt tilbage. Jeg kom dog ikke tilbage. Af de 30 elever, der konstant var, var de 29 mødt op. Ingen ville undvære undervisningen. Næste uge kom også den 30. elev, som forklarede, at hun boede helt oppe ved Helsingør og kørte lige bag en sneplov, men da den måtte give op, måtte hun også. Hun blev selvfølgelig ført á jour"





Irene Christensen



Birthe Kirk



Christian Borup



Pia Balk-Møller

Diplomastrologer

I 1974 flyttede Irene Christensen skolen til Astrologiens Hus på Købmagergade tæt ved Rundetaarn. Samme år udklækkedes de første diplomastrologer herhjemme, så atter skrev hun historie. På toppen af denne indsats for dansk astrologi døde hun i 1976. Hun efterfulgtes på instituttet af Birthe Kirk, som var leder af instituttet det følgende årti frem til 1986.

Birthe Kirk flyttede undervisningen fra Købmagergade ud til skolens nuværende domicil på Nørre Farimagsgade 63, ved krydset med Fredensborggade. Her drev hun både instituttet og månedsbladet Stjernerne videre samt udgav lærebøger i astrologi til brug for skolens undervisning. Bøger, der stadig benyttes.

Et par år efter overtagelsen tog hun initiativet til dannelse af en Sammenslutning for fagastrologer (SAFA) - senere kaldet Danske Astrologers

Forening - for at samle de seriøse astrologer. Den eksisterede i 24 år, indtil den blev nedlagt i marts 2003.

Sammenslutningen stod bl.a. bag den første danske kongres, som blev afholdt i samarbejde med Foreningen Ekliptika, dannet et par år efter SAFA. Kongressen blev afholdt i 1983 i Odense med stor tilslutning og var startskuddet til en række lignende kongresser, afholdt de følgende 10-15 år.

Udlandet

Christian Borup, der længe havde været fast lærer på skolen og skribent i bladet, overtog ledelsen af instituttet i 1986. Han rejste meget og knyttede nære forbindelser til astrologer i udlandet. Eksempelvis var han en drivende kraft bag kontakten til de russiske astrologer efter murens fald i 1989. Af samme årsag fik vi en række gæstelærere hertil fra udlandet.

Christian Borup ledede instituttet i elleve år frem til

1997, hvor ledelsen blev overdraget til Pia Balk-Møller, der har ledet instituttet de følgende elleve år frem til i dag. Ved samme lejlighed sker en tredeling af ansvaret, således at Pia Balk-Møller varetager undervisningen, Arlette Gürtler overtog månedsbladet Stjernerne og Christian Borup beholdt Forlaget Stjernerne med udgivelse af lærebøger.

Bortset fra et redaktørskifte til Lillian B Jensen, så er dette også situationen ved jubilæet i 2008. De tre uafhængige dele af instituttet samarbejder stadig i det daglige.

Ved sin tiltrædelse gav Pia Balk-Møller instituttets fysiske rammer en tiltrængt overhaling og renovering og hun leder i dag instituttet sammen med sin datter Anne Balk-Møller. □

Kilder

- Gilbert Tjørnum emails
- www-ic-instituttet.dk
- www.asmu.dk

Astrologisk Akademi født

- ved to skolars fusion

FAGHISTORIE

Claus Houlberg

Den 16. juli 2007 kl. 12.00 blev der skrevet historie i København, idet Skandinavisk Astrologiskole fusionerede med Jupiterskolen og dannede Astrologisk Akademi. Hermed kulminerede et ejendommeligt parløb mellem de to skoler, der begge påbegyndte deres undervisning i efteråret 1990.

AstrologiHuset

Skandinavisk Astrologiskole (SAS) blev stiftet af Karl Aage Jensen. Skolen påbegyndte sin undervisning den 18. september 1990 kl.

14.00 i København, og det første år holdt skolen til i Sind-krop-ånd Huset i Griffenfeldtsgade, tæt ved Nørrebrogade. En drøm om egne lokaler blev opfyldt i Skolegade 12 i Valby, tæt ved Valby Station. Her overtoges 900 m² lokaler, der før havde været skole for Irma-butikkerne. Alt blev renoveret med undtagelse af de blå døre med de store rumnumre på.

Den gode plads gjorde, at en drøm om at kunne skabe



Astrologisk Akademi, 6.oktober 1990, kl. 09.21 i Hasle

et egentligt center for danske astrologer, uanset skole, retning og tilhørsforhold kunne realiseres. Det fik navnet AstrologiHuset. Et par år efter skabtes desuden astrologimagasinet Galaxen, der i dag hedder Horoskopet. Praktiserende astrologer og andre skoler fik lokaler her, bl.a. Adrian Duncans astrologiskolen, og foreningen Ekliptika flyttede også ind.

Lejemålet holdt i 14 år, indtil det blev opsagt. fordi

bygningerne skulle rives ned. På grunden ligger i dag et større indkøbscenter. AstrologiHuset måtte derfor flytte til nye lokaler af samme størrelse, og valget faldt på lokaler i et moderne kontorhus, der før husede medievirksomheden Bering. Og her ligger det fortsat på Nørrebrogade 66 D, over for Assistens Kirkegård.

Skandinavisk Astrologiskole fik sit navn, fordi der skabtes en enighed med Per



Karl Aage Jensen



Claus Houlberg

Henrik Gullfoss' skole i Oslo om linien i undervisningen samt om udveksling af lærerkræfter. Desuden benyttedes svenske gæstelærere.

Karl Aage Jensen har nu ledet SAS i 17 år og kan ved sin tilbagetræden her i 2007 samle sig om redaktionen af astrologimagasinet Horoskopet, forlaget Galaxens bogudgivelser samt naturligvis driften af Kursuscenteret Astrologihuset.

Claus Houlberg har været lærer på SAS i de seneste 11 år, siden 1996, og overtager nu sammen med sin kone, Laila, ledelsen af skolen med undervisning både i København og på Bornholm. Desuden administreres Akademiet fra Bornholm.

Jupiterskolen har siden sin stiftelse, den 6. oktober 1990 kl. 09.21 i Hasle på Bornholm, været drevet af Laila

og Claus. De har nu købt SAS og ladet den fusionere med Jupiterskolen. Dermed er det blevet muligt at tage en kombineret astrolog- og terapeutuddannelse.

Skæbnetråde

Da SAS på en måde kan siges at være blevet til en udvidelse af Jupiterskolen, vil det være dennes horoskop, som vil stå som stiftelseshoroskop for Akademiet. Hvilket uundgåeligt vil give en en del ændringer for skolen i både målsætning, pædagogik og administration.

Navnet *akademi* og måden at undervise på griber tilbage til Platons akademi i Oldtiden. Navnet kommer af at Platons skole lå på en plads, opkaldt efter krigshelten Akademeion. Vore dages astrologiske Akademi er blevet en skole for tydningskunst, der

pædagogisk ligger tættere op af et kunstakademi, end en astrologiskole, som den hidtil har været defineret. Fokus ligger nu på træning i selve tydningsprocessen frem for på indlæring af astrologisk viden. Målet er at skabe praktiserende med træning i at have klienter.

Med til historien om Akademiets tilblivelse hører i øvrigt, at Karl Aage, Laila og Claus i foråret 1990 gik sammen rundt i København og søgte efter et passende fælles kursuscenter. Men de endte ved skæbnens tilskikkelser med at etablere sig hvert sit sted. Karl Aage i København og de andre i Hasle på Bornholm. På en mærkelig måde er nogle adskilte tråde således blevet vævet sammen igen. □

Kilder

- www.asak.dk
- www.astrologihuset.dk
- www.asmu.dk

Sophie

Informationsbrev fra
Astrologisk Museum

ISSN 1602-9631

Redaktionen består af museets stab
Ansv. red. og layout: Claus Houlberg
Email: tycho@asmu.dk

SOPHIE er gratis,
og distribueres kun digitalt fra
www.asmu.dk